

İslam Coğrafyasında Yabancı Sahte Kabadayılar

Batı toplumlarının kültür değer ve kavramlarını doğu toplumlarına medeniyet, evrensel hukuk insani değerler özgürlükler ve çağdaşlık tanımlaması ile dayatma ve zorbalıkla icra etmelerini her zaman olduğu gibi ya izleyici yada uygulayıcı görevindeki bizler çaresiz ve sessiz onlar ise güçlü ve kararlılıkla yollarına devam ediyorlar. İçimizi acıtan, yüreğimizi sızlatan ise İslam ülkeleri üzerinde icra ettikleri bu çağdışı uygulamalarını bizler sessizce izleyip ve çoğunlukla kobay rolümüzü yerine getiriyoruz.

Coğrafyamızda cereyan eden halk özgürlük hareketleri totaliter sistemlerin çöküşünü hızlandırıyor. Yerine gelen ve gelecek sistem ve yönetimler mutlaka eskisinden daha demokratik sistemler ve halk idaresine dayalı yönetimler olacaktır. Bu hızlı evrimle halk hareketleri tüm İslam coğrafyasına huzur ve yaşanabilir kardeşçe paylaşımları yükselen hayat standartları ve bağımsız ülkeleri oluşturması kaçınılmazdır. Halk hareketlenmelerinin olduğu ülkelere baktığımızda yemen, Tunus ve mısırdaki batı toplumlarının aslında bu değişimlere çok katkısının olmadığını görürüz. Enteresan olan bu değişimlerde kendi iradelerinin olduğunu İslam toplumlarına çok teknik bir projeye kabul ettirdiler.

LİBYADAKİ HALK ÖZGÜRLÜK HAREKETİ

İslam coğrafyasındaki Halk özgürlük hareketleri içinde Libya yı ayrı bir platforma almak gerekiyor.hakkını teslim etmeliyim ki libyadaki değişim Avrupa ülkeleri ve NATO kuvvetlerinin ortak hareket ve bombardımanı ile gerçekleşti. Tabi burada küçük bir detayı önemsemeyelim. İtalya ve Fransa'nın devrik lider Kaddafiye sattığı milyar dolarlarca tutarlık silahları ve depolarını yine bu

ülkelere ait savaş uçakları tüm parayı tahsil ettikten sonra imha ederek Libya halkının özgürlüğü ve geleceği için fedakârlık yaptılar. Zengin petrol kaynaklarından masraf ve gider faturalarının bilahare tahsilâtı, doğal hakları olarak görülecektir. Değınmem gereken çok küçük bir detay daha var. kaddafi yüksek mertebede aldığı silahlarla sadece sonunu hazırlayan ülkeleri daha da zengin etmiş ki, libyanın ordusu ve düzenli bir silahlı kuvvetleri bile yok sayılırdı.

SURİYEDEKİ HALK HAREKETİ

Yan komşumuz Suriye de ise çok daha ağır katliamlar oluyor. Libya ile kıyaslanamayacak kadar ağır ve toplu insan kıyımları bizzat Suriye yönetimi ve silahlı güçleri, ordusu tarafından yapılıyor. Hatta daha da ileri giderek küstahça NATO üyesi Türkiye'nin bir keşif uçağını düşürme cüretini gösteriyor. Çağdaş, modern, insan hak ve özgürlüklerinin yılmaz bekçisi, korkusuz batı toplumları ve NATO neden savaş uçaklarını kaldırıp bu totaliter rejimi ve yönetimini Libya da yaptığı gibi yerle bir etmiyor. Ve sonunu hazırlayıp diktatörünü öldürüp ve ya libyada olduğu gibi öldürtmüyor.

Batı toplumlarının yanlış ve haksız uygulamaları ve bölgemizle ilgili her şeyimizi dizayn etme projeleri devam ediyor, Libyanın ordusu ve arkasında dayısı yoktu. Suriye'nin ise güçlü bir ordusu arkasında da Rusya, İran, Çin, Lübnan ve hatta kısmen Irak gibi dayıları var. Zayıfın, kimsesizin ve korumasızın olduğu yerdemi batılılar özgürlük, evrensel hak-hukuk vs. lerin kendilerine hiç kimsenin vermediyi koruyucu rolünü zayıflara karşı olmak kuralıyla üstleniyorlar .

MAHALENİN KABADAYISI

Bilinen bir hikaye vardır.Ufak tefek fakat hak-hukuk bilmez mahalleye bela olmuş kabadayı müsfettesi vardır. Her gün mahallenin kahvesine gelir işsiz, yaşlı, kendi halindeki insanlara racon keser. 3 kere bağırır;

-var mı bana yan bakan

-var mı bana yan bakan

-var mı bana yan bakan

Eğer ses çıkmıyorsa ki çıkmıyor kimse bela istemediyinden, haracını alıp gidiyor. Yine bir gün kahveye gelip bağırmaya başlar kabadayı müsvettesi

-var mı bana yan bakan, ses yok

-var mı bana yan bakan, ses yok

Üçüncü bağırışında kahvenin kuytu köşesinde gür bir ses;

-yeter ulan ben sana yan bakıyorum,neyapacaksın der

Kabadayı müsvettesi hışımla döner, sesin sahibine doğru yürür herkes şimdi adamı haşat edecek diye telaş ve korkuya kapılır. Kabadayı müsvettesi sesin sahibine bakar iri yarı güçlü kuvvetli babayiğit ve kararlı bir adam kendisini haşat edeceğinden şüphesi yok. Yürür adama elini omzuna koyar.

-heytt ulan bu mahallede bundan sonra bana ve abime yan bakan var mı?

Galiba Suriye olayında mahallenin kabadayısı batılılar bana ve abime yan bakan var mıda abim dediği de Türkiye.

Acaba mahallenin korkak kabadayısı, Türkiye gibi coğrafyasında ve İslam dünyasında tarihinde en çok sevgi, saygı ve takdir gördüğü bir dönemde olan ülkemizi yani mahallenin babayiğit adamını çekmek istediği tuzağın farkında olmadığını sanıyor.hükümeti ve milletiyle Türkiye bu tuzağa düşmeyecek.