

Terörizmde Batı Etkisi

Ülkemizde ve Müslüman diğer toplumlarda küreselleşmenin verdiği değişim ve dönüşümün etkisinde kalan modernizemin verdiği kuralsız yaşamın cazibesi ile din dışı kurgulardan daha tutarlı bir şeyler arayan ama sürüp giden karmaşanın ortasında nereye başvuracağını bilemeyen insanları kendilerine çekmek için batı kültür ve değerlerini gezegenimizin tek medeniyet, çağdaşlık yâda uygarlık yaşam şekli olduğunu önümüze koyup uygulamada ise her türlü batı uygulama ve yasalarını ret ederek zorba ve evrensel hiçbir hukuki uygulamayı kapsamayan yaşam şeklini uygulatanlar İslam ile Anadolu ve aile kavramının bize verdiği tüm insani ve İslami kazanımların yerine batı değer, kavram, kültür ve inançlarına önce uyum sonra asimilasyon etme tuzağıdır. Batılılaşmış Müslümanlar gerçek İslami düşünceleri bilmedikleri için, isteseler de bu düşünceleri Batı da yayamazlar ve asla evrensel bir uyum amaçları da olamaz. Bunların gerçek amacı bunun tam tersidir yani doğuyu batıya tüm değer, kavram, kültür ve inançlarıyla asimile etmektir.

Batılılaşmış yâda batılılaşmayı kazanım kabul eden kesimler Doğu'nun inanç, değer, kavram ve kültürlerinden arındırılıp aile kavramını söküp attıktan ve Doğu'yu Avrupa da, Amerika da kendilerine ezberletilen kuramlara uydurduktan sonra Batı'ya dönüp marifetlerini sergilemek peşindedirler. Doğrudan doğruya zihinler üzerinden sürdürülen öldürücü Batı propagandasının ateşli birer ajanı olan bu birey yâda kurumlar taklit ettikleri Batı için kazanım Doğu için tehlikelidirler.

Batılılaşmış doğulular modern dünyanın bazı özelliklerini çok güzel tanımladıkları halde gezegenimizdeki tüm inançlar, diller, kültürler, değerler ve kavramların batı istilası ile hızla asimile olup yok olma tehlikesini kavramamaları ile tehlikeyi doğuran gerçek nedenlerin neler olduğunu ve nerelerden kaynaklandığını görmemesi esef vericidir. Bu yüzden çok yalınkat bir algı ve bakış açısıyla siyasi, dini, muhafazakârlığı, gelenekçiliği ile inançlı sosyal yaşamı birbirine karıştırmaktadırlar. Batılılaşmış doğulular yâda batı propagandası yapan zihniyete göre inanç ve değerlerini korumaya çalışan Müslüman entelektüel insanlar Batı dan dan nefret etmekte, ona zarar vermeyi büyük bir tutkuyla istemektedirler ki, kendi öğretilerine onu da ortak etmek, yani ona en değerli şeylerini, ruhlarının özünü bağışlamak için yanıp

tutuşmaktadır. Böyle bir varsayım, insani tüm algılardan uzak tutarsız ve çelişkilidir. Çünkü böyle bir kuramın imkânsızlığını bildikleri halde onu kabul ettirmek için sadece kendilerine inananların aptallığına güveniyor olmalıdır. Batı'dan böylesine nefret eden kişilerin ilk yapacakları iş, kendi öğretileri kıskançlıkla kendilerine saptamak ve Batılıların bundan yoksun kalmaları için elden geleni yapmak olur. Bunu anlamak için de pek fazla hayal gücüne gerek yoktur. Nitekim Doğululara sık sık bu tür eleştiriler yöneltildiği de bir gerçektir. Ne var ki, işin doğrusu büsbütün başkadır: geleneksel öğretilerin üstüne titremelerinin de bir tek nedeni vardır: Belirli doğruları bunları anlayabilecek durumda olmayan halka yaymakta bir fayda görmezler. Buna karşılık ulusları ne olurlarsa olsunlar zorunlu bazı "liyakat şartları" nı tamamlamış olanları bunlara ortak etmekten de hiçbir zaman kaçınmazlar. Eğer Doğulu halk yığınları sonunda Batılılara tam anlamıyla düşman olursa bunun sorumlusu kimdir? Bundan ötürü suçlanacak olanlar dinlerinin, uluslarının ve ailelerinin değer, kavram, kültür ve inançlarını korumaya çalışan Müslüman entelektüel seçkinler mi, yoksa kendi ulus ve toplumlarının varlıklarını tüm insani değerlerden yoksun hale getirerek aile kavramı ile birlikte beşeriyete ait tüm değerleri de yok edip gezegenimizi yaşanmaz hale getirmek için ellerinden geleni yapan batılılar mı? Bu konuda soruyu çarpıtmadan sormak bile doğru cevabın ne olduğunu göstermeye yeter.

Yıllarca süren emperyalizmin verdiği acılara insanı şaşkırtan bir sabırla katlaman Müslüman toplumlar ile tüm Doğulular en sonunda kendi yurtlarında efendi gibi yaşamak istediklerini belirtiyorlarsa, bundan ötürü onları kim eleştirebilir? Aslında, aynı şeylerin işin içine belirli tutkular girince çok başka türlü anlatıldığı, hatta şartlara göre büsbütün ters düz edildiği doğrudur. Söz gelişi, Batılılar da yabancı istilaya karşı direndikleri zaman bunun adına "vatanseverlik derler öve öve göklere çıkartırlar, aynı tavır ve söylemi Doğulular yapınca bunun adına yobazlık tanımlamasını yapar, yabancı düşmanlığı algısını oluştururlar. Avrupalılar her yerde hak, hukuk, hürriyet, medeniyet adına kendi hâkimiyetlerine kabul ettirip başkalarının kendilerinden farklı düşünüp farklı yaşamasına engel olmadılar mı? Az ama şerefli istisnalar dışında, Batılılar iki sınıfa ayrılabilir: Bir yanda bu debdebeli tezlerin dış görünüşüne aldanan ve bir uygarlaştırma dönemi ne gerçekten inanan, baktıkları barbarca maddeciliğin farkında olmayan safdiller; öte yandan da, onların bu saflıklarından faydalanan açgözlü emperyalist kurnazlar.

Yalan ve iftira, entrikalarla dolu tüm kampanyalara rağmen ustaca hazırlanan propagandaların boyutu ne olursa olsun çok açık ve net olan: Müslüman ulusların yâda Doğuluların hiçbir kıta yâda ulusa emperyalist baskı ve uygulaması olmamış, hiçbir şekilde Batı'yı istila etmeyi düşünmemektedirler. Batı zulmüne karşı direnebilmek maddi, manevi ve kafalarının içini zihinlerini bile tehdit eden saldırılardan korunmak için yapabildikleri sadece savunma amaç ile çabaları vardır. Saldırganların kurban pozları takınmaları ise, en azından vicdansızlık ve tuhafıktır. Bazı şeylerin yazılıp, söylenmesi gerekiyor; lakin benim gibi düşünen Müslüman entelektüel insanların hiç biri asla batılılara veya başka hiçbir dinin yâda ırkın, kültür, değer ve kavramın düşmanı olmaz ve inançları gereği olamazda, bizler dili kalem eli kalem tutan insanlar sadece bizlere kutsal emanetler olan inançlarımız ile değerler, kavramlar ve kültürlerimizi korumak asimile olma çaba ve projelerine karşı reaksiyon gösterme evrensel aynı zamanda bir Müslüman a ne yakışır uygar, çağdaş ve medeni tepkimizi gösteriyoruz. Batı emperyalizmine ve Batı'yı savunanların çağdışı tüm insani değerleri yok sayan ve tüm gezegeni tek kültür, dil ve değerlerle asimile etme çalışmalarına karşı çabamız, toplumlarımızın hiçbir din, değer, kavram, kültür, tarih ve nerdeyse coğrafi ortaklığının olmadığı bu istila ve tehlikenin şerrinden korumaya çalışıyor olmaktadır.

Modern dünyanın konumunu söz konusu eden her araştırma, doğu toplumlarını da hesaba katmak zorundadır. Batılılaşmış dar görüşlü ve hatta yapmacık gelenekçilik, pek çok özelliğini paylaştığı bir anlayışa karşı nasıl gerçek, etkin bir direniş gösterilebilir? Her ikisinin de doğunun gerçek ilkeleri konusunda tam bir bilgisizlik içinde olduğu ortadadır. Her ikisi de daha önceden belirlenmiş bir çerçevenin dışına taşan şeylere karşı ön yargılarla doludur ve yine her ikisi de değişik uygarlıkların olabileceğini bir türlü anlayamamak, Greko-Latin uygarlığına karşı körü körüne saygıyı göstermektedir. Bazı çağdaşlarımızın bugünkü durum karşısında duydukları rahatsızlığı belli etmesi dışında bu gönülsüz tepkiyi pek önemsememek gerekir. Bu konu modern dünyanın geleceğiyle de yakından ilgilidir.

İslam coğrafyasında halkların feodalizmin yoğun baskısı altında hayatını idame etme çabasına batı toplumlarının kapital kazanımlarına hizmet eden faşist taşeron yapay yönetimler getirerek oluşturduğu yönetim şekli yâda kendisine biraz itikatsızlık eden sözde yöneticileri iktidardan indirip yönetim ve devlet boşluğu yarattığı çoğu zaman ülkeleri işgal edip silahlı kolluk gücü ve devlet otoritesini tamamen yok ettikten sonra geri çekilip, zeminini hazırladığı terör yapılanmalarını ve eylemlerini bekledikten sonra kurbanının kurtarıcısı cellât misali

özgürlükler adına sizi kurtarmaya geldim söylemiyle sömürü düzenine devam etmesi mi çağdaşlık, uygarlıktır. İslam coğrafyasında bulunan ülkelerdeki kaosların alçak, insanlık dışı her dinden, ırktan ve coğrafyadan birey ve toplumun lanetleyeceği terör eylemleri ve teröristlerin birinci derecede sorumlusu batı emperyalizmidir.