

İslam Ülkelerinde Dil Asimilasyonu Tehlikesi

Modern uygar her şeyin insan hak ve özgürlükleri için olduğu bir dünyada yaşanıyor veya uygar medeni gelişmiş batı toplumlarınca böyle dizayn ediliyor yaşadığımız dünya sanıyoruz. Beni rahatsız eden konferans, çalıştay, toplantılar veya yazılarımda gücümün yettiği, dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştığım ciddi bir terslik var bu işte. Hepimizin farkında olduğu ama sessizce veya cılız tepki, reaksiyonlar gösterdiğimiz iyi hazırlanmış uzun soluklu bir proje var bizim için hazırlanan ve uygulanan.

Bugünkü yazımda İslam dininin asimile edilme çalışmalarındaki en önemli basamak olan İslam coğrafyasında veya tüm dünyada Müslümanların farklı ulus ve kültürlerde konuştukları dillerin hızla asimilasyona tabii tutulmasını analiz edelim. Dünya hızla tek dile, tek lisana yol alıyor. Batı toplumları yaklaşık ortak din, kültür, sosyal yaşam, değer ve kavramlara sahipler. Bazı mezhep, etnik yapı, farklı tarihi dokuları olsa da sonuç olarak İslam din, kültür, sosyal yaşam, değer ve kavramları değerlendirildiğinde batı toplumları bir bütüne yakın İslam toplum ve ulusları da bir bütüne yakın değerlendirilebilir. Bu çerçeveden baktığımızda ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. en basit yaklaşımla İslam toplumlarına uygulanan çağdışı, gerici, yobaz, insan hak ve özgürlükleriyle bağdaşmayan bu sinsî dil yani lisan asimilasyonuna İslam toplumları akademisyen ve üniversiteleri yazar entelektüel ve güç kudreti olan herkesin çare çözüm üretmesi İslami hassasiyetleri için önlem almaları Müslüman olanlar için manevi bir zorunluluktur.

Farklı bir bakış açısı olanlar içinde atalarımıza insani, çocuklarımız ve gelecek nesiller içinde vicdani sorumluluktur bu gösterilecek reaksiyonlar. Dili neden çok önemsiyorum; dil etnik yapının yani soyun devamı için olmazsa olmaz en önemli etkidir. çünkü bireyin ana dili ve anne babasının inanç kültür tarih ve değerlerini öğrendiği dildir.

Ulusların inanç, tarih ve kültürleri asimile etmek isteniliyorsa birinci basamak bu nedenler ve daha bir çok nedenlerden dolayı dilin asimile edilmesidir. Batı toplumları da bu uygulamayı planlı ve kararlı olarak hayata geçiriyor İslam toplumları dillerini asimile ederek yavaş yavaş yok olmasını sağlamaya tek dile yani tüm batı toplumlarının ortak dili sayılan İngilizceye kanalize ediyor. Dünya dilleri içinde türkçe birçok ülkede farklı lehçelerde olsa bile konuşulan

ulusal dildir. Ortak bir proje ve akademik çalışmayla bu lehçe farklılıkları ortadan kalkar yaklaşık bir lehçe ve tüm türkçe konuşan uluslar aynı dili konuşur ve anlaşılabilecek hale getirilebilir. Bu çalışma imkansız değil, sadece devletlerin irade koyması ve ortak karar alması akademik çalışmalarla kesin sonuç alınır.

İslam uluslarının manevi dili Arapçadır. İslam ülkelerinde Arap olmayanların tamamında Arapça mutlaka zorunlu dil haline getirilmelidir. İslam'ın asimile edile bilinmesi için Arapçanın tüm dünyada okutulup öğretilmemesi bu asimile çalışmalarının içindeki en önemli etkidir. Tüm İslam aleminin manevi dili inanç dili Arapçadır. Arapçayı Arap uluslarının ana dili olarak göremeyiz Arapça yüce islamın kutsal kitabı kuranı kerimin dilidir. Arapça tüm İslam aleminin ortak değeridir asla hiçbir etnik yapıyla veya ulusla birebir özdeşleştirilemez.

İslam dinine mensup derin kültür ve tarihleri olan tüm uluslar için geçerli olmalı bu tespitler. Türkiye İslam ülkeleri içerisinde iranla birlikte devlet kültür tarihi ve geleneğine sahip en güçlü ülke. Türkiye aynı zamanda batı toplumları ile politik askeri müttefiklikleri olan Avrupa ülkeleri ile sistem ,rejim,ekonomik ve sosyal entegrasyonlar kuran ekonomik,diplomatik ve askeri ortaklıkları olan güçlü ve söz sahibi tek ülke. Türkiyenin Avrupa ülkelerinde milyonlarca vatandaşı bu ülkelere entegre olmuş ülke ekonomilerine ve sosyal yaşamlarına pozitif katkılar katmaktadırlar. İslam ülkeleri ile tarihi derin bağları olan Türkiye bu ülkelerde türk dili edebiyatı bölümlerini mutlaka açarak türk dilini ve kültürünü tüm İslam ülkelerinde yaygın halde okutulup öğrenilmesi için yoğun çaba sarf etmelidir.Biz toplum olarak tuhaf bir seferberlik içerisindeyiz tek dil ve lisan İngilizce seferberliği, neredeyse Türkçeyi önemsemeyecek hale geldik.

Metropollerimizden vazgeçtim kasaba ve köylerimizde bile küçük büyük bakılmaksızın işletmelerin iş yerlerinin çoğunluğunun adı İngilizce ben asla yabancı dil karşıtı bir aydın değilim tam aksine dünyada görmediği çok az yer kalmış ömrünün önemli bölümünü yurt dışı seyahatlerinde geçirmiş biri olarak yabancı lisanın uluslararasılaşan sınırların ortadan kalktığı bir evrim geçirdiğimiz bu dönemde çok önemli olduğunu biliyor ve savunuyorum.sadece ısrarla ulusal dilimizi korumamız hatta kültür değer ve inançlarımızın korunması için bunun şart olduğunu savunuyorum.

Tehlikenin büyüklüğünü üzümlere bir örnekle vermek zorundayım;

Pakistan halkı ülkesi ve rejimi ile İslamı yaşayan bir ülke. Pakistan da akademik toplantılarımızda bu sorunu üye ve yakın arkadaşlarım olan rektörlerle de paylaştım. Tespitime göre, Pakistan halkının bu kadar İslami hassasiyetine rağmen, ulusal dilleri Urduca'yı eğitilmiş insanlar neredeyse hiç konuşmuyorlar, üniversitelerde ve aile yaşantılarında konuşulan dil İngilizce. Bu tarz yaşam sanki onları daha özellikli kılıyor. Yine İslam dili Arapça, Arap olmayan hiç bir ülkede öncelikli diller arasında bulunmuyor. İran da ise Arap alfabeleri farsça kullanıldığından dolayı halkın önemli bölümü Arapça bilmiyor. İslam ülkeleri, islamın dil, değer kavramlarını asimile etmek üzere hazırlanmış ve hızla uygulanan bu tuzağa düşmemeli ve hızla karşı tedbir almalıdır. ulusal dillerin yaşatılması ve özüne sadık kalınarak konuşulup korunması hepimizin ulusal milli vazifemiz olmalıdır. Aynı hassasiyetle İslam dilli Arapçanın korunup konuşulması da manevi ve dini vazifemiz olmalı ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarla öncü rolünü türk ve tüm İslam ülkeleri üniversiteleri üstlenmelidir.