

Küresel Modern Ekonomi ve Kapitalist Güç: IMF

Modern ekonomik sistemlerde, ulusal mali stratejinizi makro yapılar ve analizi detaylı yapılmış güvenilir ve sağlam temeller üzerine kurarsınız. Köhne ve güvensiz sistem ve yönetimlerde ise her şey belirsiz ve çürük temeller üzerine kurulmuş olduğundan ekonomik hiçbir analiz yapmadan veya yapamadan mikro kazanımlar ile makro kayıplar vererek kapitalist Dünyanın kapital köleleri olursunuz. Bunun en etkili ve acımasız efendisi Uluslararası Para Fonu yani IMF'dir.

IMF ve TÜRKİYE

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile tarihsel ilişkisi şöylece özetlenebilir:

11 Mart 1947'de Başbakan Recep Peker hükümeti ile IMF'ye üye olduk.

1 Ocak 1961'de İhtilalin devlet ve hükümet başkanı Cemal Gürsel döneminde ilk stand-by anlaşması imzalandı.

1961-1970 döneminde ise Süleyman Demirel ve İsmet İnönü'nün 3'er kez hükümet kurduğu süreçte IMF'yle anlaşma trafiği devam etti.

18 Haziran 1980 tarihinde Süleyman Demirel hükümeti ile 24 Ocak kararlarına kaynak oluşturan en uzun stand-by anlaşması imzalandı. 1983 yılında imzalanan ve bir yıl süren yeni stand-by anlaşmasından sonra 1984-1994 yılları arasındaki, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Süleyman Demirel hükümetlerinde IMF ile yeni bir anlaşma yapılmadı. Bu dönem Turgut Özal'ın borç para bulmak yerine dış ticaretin geliştirilmesi çabalarıyla geçti.

8 Temmuz 1994'de ise 17'nci anlaşma imzalandı ve Tansu Çiller hükümetinin aldığı 5 Nisan kararlarıyla TL yüzde 39 oranında devalüe edildi.

1994-1999 döneminde stand-by düzenlemesine gidilmezken 1999 yılında 18'inci anlaşma DSP, MHP, ANAP koalisyonunun Ecevit hükümetince ve Kemal Derviş eliyle imzalandı. Bu

tarihten 2005 yılına kadar ise ekonomi bir yandan mali sorunlarla sarsılırken öte yandan da yapısal düzenlemelerle ileriye dönük olumlu adımlar atıldı. Nitekim hükümete geldiğinde büyük maddi sorunları teslim alan AK Parti Hükümeti bu para sorununu 2005 yılında 19'uncu stand-by anlaşmasında sağladığı 10 milyar dolarlık kredi ile çözdü ve sağlıklı banka yapıları nedeniyle de 2008 küresel krizine rağmen yeni bir anlaşmaya gitmeden bu çelişkili ve çarpık borç ilişkisini borçlarını kapayarak bu gün 14 Mayıs 2013 de bitirdi.

Yazımın başında kapitalist Dünyanın kapital köleleri terimini kullandım. Kapitalist Dünyanın güçlü aktörleri sömürdükleri, yer altı veya yer üstü diğer tüm ekonomik kazanımlarına savaş, siyasal veya ekonomik güç ve farklı bahanelerle el koydukları, fakirleştirip itibarsızlaştırdıkları ülke ve toplumlara güya hizmet edip borç vererek kapital köle haline getirdiler ve getiriyorlar. Türkiye dahil, yüzün üzerinde ülke onlarca yıldır ekonomik olarak sömürüldü. Bunları siyasi, kültürel, sosyal ve yönetsel olarak kendilerine bağımlı hale getirdiler.

Türkiye Devleti ise milleti ve yönetimiyle son 10 yılda elde ettiği kazanımlarla farklı bir kategoride Batı toplumlarının karşısına çıktı. Bu karşı çıkışın en somut örneklerden biri de Uluslararası Para Fonu, IMF'dir.

Türkiye'nin Son 10 Yıl Ekonomik Analizi ve IMF

Son 10 yılda Türkiye'nin Dünya ekonomisindeki yerini bütün yönleriyle olumsuzdan olumluya çevirerek on sıra birden atlatıp Dünya 16'ncısı yapan hükümet, bugünkü IMF karşı duruşuyla bu zaferi taçlandırmıştır.

Sonuç olarak; yıllarca bir sente muhtaç ekonomik bataklıkta debelenen, coğrafi zenginlikleri yüksek ülkemizin, genç ve dinamik ama sağlıklı eğitemediği, yararlanamadığı yüksek insan gücü; toplumun huzur ve güvenini sağlamasına planlı(amaçlı) olarak izin verilmeyen, ihtilaller ve anti demokratik uygulamaların adeta eğitim merkezi olan ve öz güvenini yitirmiş millet ve devlet yerine, şahlanmış, ekonomide, dış politikada, iç siyasette ve demokratikleşmede layık olduğu yeri almaya başlamıştır. Yazımı konferans, kitap ve makalelerimde belirttiğim şu cümleyle sonlandırıyorum; "Benim, bizim, hepimizin Türkiye'si devrim değil, evrim geçirdi. ALLAH (C.C) bizi ve hiç kimseyi kapitalistlerin kapital kölesi yapmasın."