

Coğrafyamızdaki Orantısız Terörizm ve Modern Batı Saldırısı

İslam coğrafyasında son yüz yılda oranı yükselerek devam eden terörizmin yerel hiçbir ulus veya ülkeyle bağı ya da kazanımı olmamıştır. Etnik yâda sözde din eksenli özde batı toplumlarının İslam coğrafyasındaki tüm halklar üzerinde ki sinsi emellerine ve emperyalist sömürü düzenlerine uşaklık edecek taşeron faşist yönetimler oluşturulmasına gerekçe oluşturacak İslam ve insanlık dışı eylem ile yapılanmalardır. Gezegenimizde yaşanan siyasi, ekonomik, diplomatik, etnik yâda dinsel modern kargaşanın kökleri Batı' dadır ve bu kargaşa, son zamanlara kadar çok yerel bir olgu olarak uygulanıyordu, fakat son yıllarda çok tehlikeli bir değişiklik gözleniyor: Kargaşa her tarafa yayılıyor ve İslam coğrafyası da bu modern kargaşa yaratıcılarının projesi ile kendisine yaşama alanı bulan her türlü İslami ve insani değerlendirmelerden yoksun vahşi terör yapılanmalarının oluşmuş olması ve yaptıkları insanlık dışı katliamların ağırlığı altında eziliyor.

Batı saldırganlığının büsbütün yeni bir yapılanma olmadığı doğrudur, ama şimdiye kadar bu saldırı diğer uluslar üzerinde vahşi terör örgütlerinin zemin bulacağı ve katliamlar yapacağı alanlar yaratmamıştı. Yakın tarihe kadar uygulamaları hâkimiyet kurmaktan ibaretti ve etkileri de siyasi ve iktisadi emperyalist amaçlarına ulaşmaktı. Tüm gayret ve sınırsız yaptırım güçlerine, çeşitli kılıklara bürünmekte çok usta olan propagandanın bütün çabalarına rağmen İslami yaşam bütün bu sapıklıklara karşı direnebiliyor eski geleneksel uygarlıklar el sürülmeden yaşayabiliyordu. Oysa bugün Batılılaşma adı altında kendi değer, kavram, kültür ve inançları ile geleneklerini bir kenara itip modern yaşam adı altında tüm insani değerlerini yitirmiş ve tüm geçmişini ret etmeyi benimsemiş birey ve toplumlara rastlamak mümkündür. Avrupa ve Amerika üniversitelerinin öğretileri ile baştan çıkartılmış olan bu unsurlar kendi ülkelerinde de huzursuzluğa ve karışıklığa neden olmaktadır. Batı da bu mevki, makam, maddiyat yâda biraz övgü ile dahi her türlü değer ve sadakatten yoksun şahsiyet zaafı olan batıya uygun kişileri bugün' ki Doğu'nun temsilcileri sayma eğilimi oldukça güçlüdür. Oysa bunların etkisi görüldüğü kadar yaygın ve derin değildir. Bu yanlış izlenimin nedeni de, Batı'nın gerçek Müslümanları tanımamasıdır. Müslüman toplumlar dünyadaki hiçbir ulus yâda her türlü yaptırım gücüne sahip ülkeler de dâhil olmak üzere kendilerini tanıtmak, himmet almak için uğraşmazlar. Buna karşılık güç odaklarının dikkatini çekebilmek ve küçücük bir övgü alabilmek için aralıksız yazan, her boyaya girip çıkabilenler modernistlerdir.

Yine de bu maneviyat düşmanı akımının yaygınlaşabileceği ve her şeye rağmen gözden uzak tutulmaması gerektiği doğrudur. Manevi ruh ve yaşam adeta kendi kabuğuna çekilmekte ve bu ruhun direnç ve mücadelenin sürdürüldüğü çevreler gittikçe kendi içine kapalı, ulaşılmaz güç merkezler haline gelmektedir. Modern zihniyet tümüyle “Batılı” olduğu için, bu zihniyeti etkisinde kalanlar, doğuştan Müslüman olsalar bile, zihnen Batılı sayılmalıdırlar; çünkü maneviyata özgü bütün düşünceler bunlara artık yabancıdır. Manevi öğretilere karşı düşmanca bir tavır takınmalarının tek mazereti de bu konudaki bilgisizlikleridir.

İşin asıl tutarsız tarafı, entelektüel açıdan Batı'nın yandaşı (daha doğrusu gerçek entellektüalitenin düşmanı) olan bu insanları siyasi anlamda Batı ya karşı olmalarıdır. Gerekçesi de her tür ulusçuluk, tanım gereği manevi yaşama karşı olduğundan, uluslar düşüncesini Doğu' ya sokmaya çalışanlar yine bu insanlardır. Bu insanların gerçek varlık nedenleri batı toplumlarına koşulsuz biattir. Bu şahsiyetsizliği de ancak tüm değerler, kavramlar, gelenekler ve kültürlerinden kopmuş manevi değerlerden bağlarını kopartmış insanlar yâda uluslar yapabilir. Üstelik Batılıların etrafa saçtıkları düşüncelerin geri tepmesi de pekâlâ mümkündür, çünkü bu tür düşünceler bölünmeden ve yıkımdan başka bir şey doğurmaz; modern yani batı uygarlığının yıkılacak olmasının nedeni de bu düşüncelerdir. Bu yıkımın Batı halklarının kendi aralarındaki ulusal veya sınıfsal çatışmalar yüzünden mi, bazılarının düşündüğü gibi “Batılılaşma” Doğuluların istilasıyla mı gerçekleşeceği pek o kadar önemli değil; ne olursa olsun, Batı dünyasını tehdit eden tehlikeler Batı'nın kendi hatalarından ve insani değerlerden uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır.

Doğu modern etkilerin sonucu olarak sadece geçici ve yüzeysel bir bunalıma mı sürüklenecek, yoksa Batı, kendisiyle birlikte bütün beşeriyeti bir uçurumun eşiğine mi götürecektir. Bu soruya şu anda kesin bir cevap vermek imkansız. Bu birbirine zıt zihni tavırlar bugün Doğu'da yan yana yaşıyor. Düşmanları pek görmeseler bile, geleneğin özündeki manevi gücün maddi güce baskın çıkması ve ışığın karanlığı dağıtması gibi- onu dağıtması pekâlâ mümkündür. Hatta manevi gücün er veya geç mutlaka baskın çıkacağı, ama bundan önce belki araya bir topyekün karanlık bir dönemin geleceği söylenebilir. Özüyle ölümün ve değişikliğin üstünde olan geleneksel ruh yani maneviyat asla ölmez.

Bütün bu analizlerden sonra, uzak olmayan bir gelecekte maneviyatın doğu toplumlarının yaşamında hak ettiği yeri alması geleneksel değerler, kavramlar ile kültürlerin yaşanması milli değerlerin batı istemlerinin önüne geçmesini gerçekleştirmesinin hiç de zor olmadığı kolayca

görülebilmektedir. Önce Batı da ortaya çıkan, günümüz de hızla Doğu'yu kaplamaya başlayan kaoslar ve alçak terör yapılanmaların da sonun başlangıcını görmek mümkündür. Bunlar, Hint geleneğinin ifadesiyle, kutsal öğretinin bir midye kabuğuna gizleneceği günün yaklaştığını gösteren işaretlerdir. Kutsal öğreti, yeni dünyanın şafağında, buradan, yine dupduru doğacaktır.

Batı'nın kendi toplumları dışında kalan tüm gezegen deki ulusların kazanımlarına karşı saldırı halinde olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Bunun etkisi, önce,(zorla veya ticaret aracılığıyla veya diğer ülkelerin doğal kaynaklarını ele geçirerek) kolayca sızdığı maddi alanda hissedildi. Şimdi bu süreç ve alan daha da genişliyor. Her zaman kendi inançlarını başkalarına zorla kabul ettirmek tutkusuyla yanıp tutuşan Batılılar kendi gelenek düşmanı ve maddeci tavırların başka insanlara da kabul ettirmeyi bir dereceye kadar başarabilmişlerdir. Bilinen anlamda istilalar insanların en fazla bedenlerini etkileyeceği halde, bu son istila onların zihinlerini bulandırmakta, maneviyatlarını öldürmektedir. Üstelik bir tür sızma, ikincisine zemin hazırlamakta, onun işini kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden, Batı kendi etkisini her yerde sadece kaba kuvvet ile kabul ettirmiştir. Aslında bunda şaşılacak bir taraf da yoktur, çünkü diğer bütün açılarda böylesine zavallı olan Batı'nın kurduğu uygarlığın sadece bu alanda üstün olduğu görülmektedir. Batı'nın bu saldırısı, aslında bütün türleri ile maddeciliğin saldırısıdır; başka türlü olması da zaten mümkün olamaz.

Ne ikiyüzlülük ne ahlaki bahaneler, ne insaniyetçi nutuklar, ne de yıkıcı amaçlarına sinsice ulaşmasını bilen propaganda incelikleri bu gerçeği örtebilir. Bu gerçeği ya çok saf olanlar yahut da çıkarlarının tehlikeye düşmesinden korkan, kelimenin gerçek anlamında batı değerlerine asimile olmuş insanlar görmezlikten gelebilir. Bazılarının tam da Batı etkisi her tarafta hızlı yayılırken hayali İslami terör ve İslami yapılanma eylemlerinin Batı'ya sızdığını ileri sürmeleri oldukça manidardır. Bu yapılacak yeni saldırı ve işgallere haince zemin hazırlamak ve tüm gezegende İslami fobi algısını yerleştirme operasyonu projesidir. Meselelere çok genel bir açıdan yaklaşmak niyetinde olduğunuz halde, modern karmaşaya karşı çıkmayı kafaya koymuş olanların çoğunun bunu etkin bir biçimde yapabilecek durumda olmadıklarını, çünkü neye karşı savaştıklarını bile doğru dürüst bilmediklerini gösteriyor. Propagandacılık tümüyle Batı'ya özgü bir iş olduğu için Müslümanların batı coğrafyasında manevi bir yapılanmayı başarabildiklerini vurgulamak, kendi içinde çelişkilidir.

İslam coğrafyasında geçen yüzyılda başlayan ve hızla güçlenen terör örgütlerinin hiç biri yüce dinimiz İslam yâda onun mensupları asil Müslümanlara hizmet ve katkı sunmamakta yüce

İslam yâda onun mensupları Müslümanlarla asla bir ilişki yâda bağ oluşturmamaktadır. Tam aksine batı emperyalizminin Müslüman toplumlarını daha fazla sömürmesine yâda katletmesine ortam ve gerekçe hazırlamaktadır. Hiç bir etnik yâda dinsel nedenle bir insanın katledilmesine, gerçek bir Müslümandan asla kabul yâda onay almayacağı günümüzde Müslüman olduklarını savunan bu teröristlerin Müslümanların yaşadığı kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu Afganistan, yemen, Suriye, Libya ve ırak benzeri ülkelerde araçlı yâda canlı bombalarla insanları vahşice katletmeleri yâda Müslüman olan olmayan insanların başlarını keserek öldürmeleri asla İslam la yâda insanlıkla hiçbir bağ ve neden teşkil etmeyen o birey yâda topluluğun yitirilmiş insani duygularla yaptığı eylem ve uygulamalardır.