

## **Avrupadaki Mücadeleci ve Yılmaz Türkler**

2.Dünya Savaşı Avrupa ülkelerine barışı ve iktisadi kalkınmayı öğretti. Avrupa ülkeleri savunma sanayilerini bile ihraç etme felsefesi üzerine inşa etti. NATO şemsiyesi altında savunma sistemini ulusal yerine uluslar arası platforma birleşik güç odaklı idame ettiler. Tüm enerjilerini ekonomik kalkınmaya harcama fırsatını da yakalamış oldular, hızla kalkınma ve sanayileşme beraberinde iş gücü açığı yarattı, iş gücü açığını kapatabilecekleri önemli ülkelerden biri Türkiye oldu. Türkiye'nin önemli artıları genç dinamik nüfusu, yüksek işsizlik oranı ve ekonomik sıkıntıları olması nedeniyle düşük iş ücreti aynı savunma paktında bulunma ve müttefik olması gibi başlıca nedenlerdir. Türklerin Avrupalılar için negatif yönleri farklı inanç, kültür, sosyal yaşam alışkanlıkları eğitim ve gelen işçilerin kentselden çok kırsal yaşamdan yani köyden gelmiş olmaları ve köy kültür yaşamını Avrupa'ya taşımış olmaları idi.

\*İlk jenerasyon işçilerimiz tek amaçlıydılar, kazançlarıyla Türkiye'de sosyal yaşantılarını düzeyli bir seviyeye getirmek. ilk işçiler kazanımlarının tamamına yakını Türkiye'de gayrimenkul veya farklı yatırımlara yönelttiler.

\*Sosyal yaşam farklı kültür din ve dil onlar için büyük bir handikap zorlu bir süreçti.

\*Kalifiye eleman olmadıkları için çalışma alanları da zorluklarla doluydu, onlar ağır ve zor işlerin emekçileriydiler. Kendi örf gelenek inanç ve kültürlerine uygun yaşam alanları kurmaya başladılar ve gittikçe hayatları sosyalleşmeye kendilerini misafir yerine ev sahibi olarak görmeye haklarını koruyan toplumsal ve cemiyet politik hayatta bende varımı cesur ve kararlılıkla dile getirmeye başladılar.1970li yıllara kadar tüm Avrupa ülkeleri hızlı işgücü göçü aldığından aynı dili, inancı, kültürü paylaştıkları soydaşlarıyla ekonomik güce sahip olma şansını da yakaladılar. Kazanımları olan ekonomik güç ve sosyal kudret yeni yaşam alanlarında ibadet için mescit, inançlarına uygun gıda tüketimi için marketler, sosyal yaşamı paylaşmaya yarayan kahvehane türü ortak yaşam ve paylaşım merkezleri oluşturarak yerleşik düzene geçmeye başarılı dirençli ve üretken vasıflarıyla başlayan Türkler buldukları ülkelerin geçici değil yeni asıl unsurlarıydılar.

## TÜRKİYE'DE DÜŞÜK HAYAT STANDARTI

Türkiye'nin 70'li yıllarda tüm ülkede yaşanan terör yoksulluk ve işsizlik koşulları onları buldukları ülke vatandaşlığına ve Türkiye'den kopmaya teşvik etti, artık Türkiye'ye yatırım yerine buldukları ülkelerde iş yeri sahibi küçük işletmelerde söz sahibi olmaya başladılar. Kurdukları dernek vakıf ve sosyal birleştirici kurumlarla buldukları ülkelerin alt sınıf emekçileri ve tüketici sınıfı işçilerimiz artık üreten kazanan ve işveren sınıfına yükselmişti. Türkiye'de tatillerini mutlaka geçiren çoğunluğunun köyünde kasabasında evi olan Türkiye'den evlatlarını evlendirip akraba bağlarını güçlü bir şekilde devam ettiren insanların yerini, çocuklarının yani, yeni jenerasyonun da baskı tepki ve ısrarıyla artık tamamen buldukları ülkelere uyum sağlayan toplumsal, siyasal ve sosyal haklarının bilincinde olan bunlar için dernekler kurarak örgütlenen, haklarını savunan seçme ve seçilme haklarından yararlanarak buldukları ülkelerde yönetimlerde de söz sahibi olmaya başlayan bir Türk vatandaşlar topluluğu vardı. Ağır işlerde çalışan işçilerin, emekçilerin yerini üreten ekonomide söz sahibi Türkiye'nin Avrupa da ekonomik ve siyasal yeni bir gücü oluşmuştu. Bu Avrupalıların hesaplamadığı bir gelişmeydi, buna çare üretmeye başladılar, Türkiye ye geri dönüş planları teşvikleri hayata geçirilmeye başlandı. Türkiye'nin hızla gelişme ve modern ülkeler seviyesine çıkma çabaları işlerini kolaylaştırmadı, yeni jenerasyon yani 2.kuşak Türkler Avrupa da yeni alışkanlıklar, kültürler edinmişti. Yüksek refah düzeyi, sosyal haklar, demokratik özgürlüklerden vazgeçme ye istekli olamazlardı.

## 2.ÖNEMLİ TEHLİKE;

### 1-ASİMİLASYON

Asimilasyon Tüm uluslar için önemli bir tehlikedir. Batı toplumlarına asimile olmak tehlikesi özellikle İslam coğrafyasında önümüze konulan öncelikli hedef batılılaşmak, batılılaşmak diye bir kavram olmamalı. Batılılar biraz doğulu, doğulular biraz batılılaşarak medeniyetler çerçevesinde ortak paydada, ortak değerler ve kavramlar oluşturulmalıdır diye düşünüyorum. Batılılaşma kavramından sonraki aşama entegrasyon felsefesidir. Batı toplumlarının gelişmiş teknolojileri ve akademik sistemleri yüksek hayat standartları, sosyal haklar ve demokratik yaşam sistemleri entegrasyonu da anlaşılabilir ve tartışılabilir kılar. Ama batılılar için asıl amaç ve proje tam uyum ve tam katkı alabilmek için asimilasyondur.

İslam dinine mensup bir birey için en büyük tehdit ve tehlike Avrupa da ki vatandaşlarımızın asimile olmalarıdır. Dilde asimile, kültürde asimile, kavram ve değerlerde asimile hızla yayılmakta ve aileler bazen çaresiz kalabiliyorlar. bunun sonucu dinde de asimile olmak kaçınılmaz bir hal alabilir. Türkiye 50 milyar Euro ya yaklaşan Türk vatandaşlarımızın ekonomik gücüyle yalnız ilgilenmemeli bu çilekeş ve her türlü zorluklarla mücadele ile bugün ki ekonomik, yönetsel gücünü kazanmış kardeşlerimizi asimile olmamaları için akademik ve sosyal projelerle inanç, kültür, değer ve kavramlarını yaşatmalarına yardımcı ve öncü olmalıdır.

## 2-TEHLİKE VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ETNİK MEZHEP SİYASAL AYRILIKLAR

Avrupa da artık tüm vatandaşlık haklarını elinde tutan bulunduğu ülkenin üretimine ekonomik getirisine büyük katkı sağlayan hızla yaşlanan ve doğal olarak üretmeyen sadece tüketen toplumlar olmaya başlayan Avrupa ülkeleri için yeni nesil Türkler hayatı önem arz ediyor. Tüketici konumuna gelen yaşlı vatandaşlarımızı ise ülkelere göndermeye teşvik ve zorlama ana hedef proje gibi görünüyor. Kardeşlerimizi farklı bir tehlike bekliyor. Bunlar ciddi yol ayrımlarına vesile olan etnik köken mezhep farklılıkları politik düşünceler hatta bölgesel hemşeri tutuculuğu vatandaşlarımızı karşıt kulvarlara ve kamplara bölmüş durumda. Hayatları pahasına alın teri ve emekleri ile elde ettikleri kazanımlarına ciddi zararlar veren ve verecek olan bu birlik tenlikten doğan ve doğacak güç birlik tenliğini Türkiye acilen hayata geçirmelidir. Kardeşlerimiz büyük mücadele emek ve hayatları sağlıkları pahasına elde ettikleri sosyal gücü çeşitli kategorilere bölerek, bölünerek hızla güç kaybetmeye onların hak ve özgürlüklerine göz koymuş kesimlere fırsat ve olanak vermeye başladılar.

Bu farklı yapılanmalara giden yol vatandaşlarımıza büyük güç kaybına sebebiyet verdi. Politik arenada hak ettikleri temsil gücünü elde edemediler. Ve hak etmedikleri konuma çok da farkına varmadan kendi iradeleriyle düşmüş oldular. Yani yerel veya genel seçimlerde birliktelik sağlamış olsalardı çok daha güçlü temsil hakkını kazanır. Hak ve kazanımlarını korur ve yükseltebilirlerdi. Türkiye'nin gelecekte de çok şey beklediği bu kardeşlerimizin sorunlarına gözlemci sıfatıyla bakmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa da yaşayan kardeşlerimizin sorunlarına çare ve çözüm üreten mercii olması ve gayreti içerisinde her zaman var olması olmasa olmazımız olmalıdır.

## İNSANİ VE VİCDANİ SORUMLULUĞUMUZ

Avrupa ülkelerinde konuşmacı olarak katıldığım akademik çalıştaylar ve seminerlerde ki gözlemlerim veya verdiğim konferanslarda kardeşlerimizle birlikte geçirdiğim zamanlarda edindiğim izlenimler ve analizler Türk toplumu Avrupa da inançları kültürü değer ve kavramları ile birlikte milli değerlerin den de taviz vermeden, benim tabirimle kahramanlar gibi var olma mücadelesi veriyor. Türkiye de yaşayan bizlerin bu kardeşlerimizin sorunlarına çare olmak ve her zaman yanlarında olmak insani ve vicdani sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.